



## Zundert

30 maart 1853 - 30 september 1864

19 maart 1868 - 30 juli 1869

Zundert is het Noord-Brabantse dorp waar Vincent op 30 maart 1853 werd geboren als zoon van Anna Cornelia Carbentus en Theodorus 'Dorus' van Gogh, die dominee was in het dorp. Hij kwam exact een jaar later ter wereld dan zijn doodgeboren broer, die ook Vincent heette. Na hem werden Anna, Theo, Elisabeth, Willemien en Cor geboren.

Vincent ging naar de dorpsschool en kreeg later thuis onderwijs. In 1864 ging hij naar een kostschool in Zevenbergen, waar hij twee jaar bleef. Vervolgens trok hij naar Tilburg om daar aan de HBS te studeren. Toen hij die in 1868 vroegtijdig verliet, woonde hij nog anderhalf jaar thuis in Zundert. Toen was hij klaar voor zijn eerste baan als

kantoorbediende bij kunsthandel Goupil & Cie in Den Haag. Het zou het begin worden van een leven vol omzwervingen, waarin Vincent steeds waarde bleef hechten aan Zundert. In 1876 verzuchtte hij in het Engelse Isleworth: "O dat Zundert, de gedachte daaraan is soms bijna al te sterk." [Brief 092]



# Zundert

30 maart 1853 – 30 september 1864

19 maart 1868 – 30 juli 1869



**Pastorie**  
Markt 26



**Kerk**  
Vincent van Goghplein 1

**Begraafplaats**  
Vincent van Goghplein 1



**Kosterswoning**  
Sint Elisabethlaan 1A

**a**

### Pastorie

**Bezoekadres** Markt 26

Vincent groeide op in de pastorie van de Nederlands Hervormde kerk. Bij het huis was een grote tuin, geiten gaven melk en er was een hond. In huis speelde cultuur een belangrijke rol. De kinderen kregen een rijke opvoeding die zijn vruchten afwierp in hun latere levens. In de pastorie is tegenwoordig een levendig museum over het leven en werk van Vincent: het Van GoghHuis. Het huidige pand werd in 1903 gebouwd en is dus niet de woning waar Vincent in opgroeide, maar staat wel op dezelfde plek als de oude pastorie.

**b**

### Kerk

**Bezoekadres** Vincent van Goghplein 1

In 1849 was Vincents vader benoemd tot predikant in Zundert. Vanaf dat moment preekte hij wekelijks in het dorpskerkje uit 1806 dat de thuisbasis was voor een kleine protestante gemeente van 114 mensen. Vincent werd op 24 april 1853 in het kerkje gedoopt aan het doopvont dat ook nu nog in de kerk staat. In januari 1871 stopte vader Van Gogh in Zundert en begon hij als predikant in het dichtbij gelegen dorp Helvoirt.



### Begraafplaats

**Bezoekadres** Vincent van Goghplein 1

Op de begraafplaats naast het dorpskerkje waar vader Van Gogh dominee was, ligt Vincents doodgeboren broertje begraven. Vincents verjaardag was dus altijd verbonden met de sterfdag van zijn broertje. Op de grafsteen staat: 'Vincent van Gogh, 1852, laat de kinderen tot mij komen, want dezulken is het koninkrijk gods, Lukas 18 vs. 16.' Vincent bezocht het graf weleens. Op een stuk grond naast de begraafplaats hadden de Van Goghs een moestuin.

**c**

### Kosterswoning

**Bezoekadres** Sint Elisabethlaan 1A

Naast het kerkje staat een klein huisje dat in 1862/63 op aanraden van Vincents vader werd aangekocht door de Nederlandse Hervormde gemeente van Zundert. De woning werd in gebruik genomen als kosterwoning voor de kerk. Vincents vader zamelde geld in en droeg zelf een bedrag van tien gulden bij. De kosterwoning is nu een dependance van het Van GoghHuis met een artist-in-residence.

## Van Gogh Route compleet maken?

Pak dan de auto naar Zevenbergen en Tilburg. Kijk voor meer informatie op: [www.vangoghroute.nl](http://www.vangoghroute.nl).